



Tekenboek van Boeba uit Afrika om te kleuren



Tekenboek van Boeba

Afrikaanse kindertekeningen
verzameld door R. Lagrave
tekst: R. Bomhoff-van Rhijn

uit Afrika om te kleuren

uitgave
Nederlandse Zendingsraad
Amsterdam 1969

Vader maakt een nieuwe hut.

Mijn grote broers helpen en ik ook.

De oude hut is kapot.

„Het gaat bijna regenen”,
zegt Vader.

„We moeten vlug een nieuwe
hut maken.”

Moeder zegt dat niet ieder kind
in een hut woont.

Is dat, omdat zijn vader
geen hut kan maken?

Woon jij in een hut?



Mijn grote broer maakt een mat.
Een lange mat van gras.

Bij ons groeit veel gras.

Je kunt je verstoppen tussen het
gras, zo hoog is het.

De mat moet tegen de
nieuwe hut staan.

Dan wordt de muur niet nat
als het regent.

Groeit er bij jou ook gras?



De gierst wordt opgeborgen.
Mijn broers dragen de zware
potten vol korrels.
Ik sta binnen in de
grote voorraadpot.
Ik gooi de gierst er in.
Eerst stond ik diep.
Nu ben ik bijna zo hoog
als de top van de hut.
Als Moeder gierst nodig heeft,
klim ik in de voorraadpot.
Om er wat uit te halen.
De haan en de kip eten op
wat wij morsen.
Als de haan 's morgens kukeleku
zegt, slaap ik niet langer.
En jij?



Ik ben heel ver gaan lopen.
Onze hut kan ik niet meer zien.
Ik zie vreemde torren.
Goed opletten,
dat ik niet op een slang trap.
Ik zie een vogel.
Ze zit op haar eieren te broeden.
Als de slang komt en
vergif in haar ogen spuit,
zal ze wel gaan huilen.
Ik loop weer terug naar de hut.
Moeder zegt: „Waar was je toch?”
Loop jij ook wel eens heel ver?



Ik ben met mijn broer in het bos.
Er zijn veel bomen.
Ik kan de zon niet zien.
Ik zie strepen van de zon.
Lange warme strepen.
Het lijken wel vlammen
tussen de bomen.
Wat hoor ik daar?
Is het een panter?
Mijn grote broer lacht.
„De takken kraken”, zegt hij.
Heb jij wel eens
een panter gezien?



Vader komt kijken
of de vruchten al rijp zijn.

Vader zegt: „Nog even wachten.
Dan kunnen we gaan plukken.”

De vogel schrikt
als hij Vader hoort.

Ze vliegt weg.

Nu liggen de eieren alleen
in het nest.

Teken jij wel eens vogels?



Moeder plukt vruchten
van de boom.

Moeder zingt:

„een ster blijft een ster
en de maan is de maan.
geen ster zou als maan
kunnen leven.

de Heer heeft ze gemaakt
zoals Hij het heeft gewild.

zo zijn ze ook altijd gebleven.”

Kan jouw moeder ook
mooi zingen?



Vader jaagt.

Hij heeft een pijl en een boog
in zijn hand.

Vader draagt een masker
voor zijn gezicht.

De antilope kan dan niet zien
dat Vader een mens is.

Vader is nu heel dicht
bij de antilope.

Een grote vogel vliegt voorbij.

Ik heb ook een boog met pijlen.

En jij?



Vandaag is het zondag.

Ik heb geen school.

Nu zijn Vader en Moeder
naar school.

Op zondag is onze school de kerk.

Ik pas op de geiten
en de schapen van Vader.

Als ze weg willen lopen,
bromt Hobilo de hond.

En ik zwaai met Vaders stok.

De schapen en de geiten
hebben het warm.

Hobilo ook.

Zijn tong hangt uit zijn bek.

Heeft jouw Vader veel schapen?



Moet je horen: we hebben een ploeg!
Een ploeg uit Nederland,
zegt de juffrouw op school.
Onze ezel mag hem trekken
samen met nog een ezel.
We hebben ook ander zaad.
Daar groeit eten van dat we
nog nooit gegeten hebben.
Er komen nieuwe voorraadpotten, waar je
beneden bij kunt om de korrels er uit te halen.
Jammer, nu kan ik niet meer in de voorraadpot
staan, boven op de gierst.
Wist jij dat je ziek kunt worden
als je voedsel eet, dat niet schoon is?
En dat je niet met blote voeten op graan

mag gaan staan, omdat je voeten
altijd vuil zijn van het stof?
De mensen die ons helpen met de ploeg,
met het zaaien en met het eten koken,
zeggen het.
Moeder kon het niet geloven.
Moeder was bang voor die vreemdelingen.
Maar Vader zei: „Vertrouw ze maar.
Het zijn christenen, net als wij.
Ze komen ons helpen omdat ze veel
van de Heer houden.
Als ze ons geleerd hebben het zelf te doen,
gaan ze naar een ander dorp.
Morgen gaan we samen
een nieuwe waterput maken.”



Dit is het tekenboek van Boeba uit Afrika.

Maak jij nu tekeningen voor Boeba om te kleuren?

Antwoord dan meteen op zijn vragen.

Stuur het maar naar de Nederlandse Zendingsraad in Amsterdam.

Daar zorgen ze wel dat het in Afrika komt.

